

Fietsen in en rond Zoutleeuw: heerlijk en leerrijk

Vanaf het Provinciedomein Het Vinne nemen we de meest rustige wegen om naar het historische rijke centrum van Zoutleeuw te fietsen. Neem daar gerust de tijd om de pracht van enkele gebouwen met een ver verleden in jou op te nemen. De verleiding zal misschien groot zijn om je er neer te vleien op een terrasje. We willen je ook laten kennismaken met het rustige mooie landschap van het Hageland rond Zoutleeuw. Idyllische plekjes, dorpjes en gehuchten als daar zijn Drieslinter, Ransberg, Geetbets, Budingen, Kortnaken, Vroente ... Tussendoor zie je vooral veel fruitbomen: appels en peren rijpen hier in alle rust. Een écht heerlijke en leerrijke fietsuitstap in het mooie Hageland, dat staat je te wachten.



Een betere startlocatie kunnen we niet indenken. Er is een zeer ruime én gratis parking, op de weg meteen naar een knooppunt, een mogelijkheid tot een drank- en eetpauze vooraf of na de rit, een grote fietsstalling. Vanaf deze parking start eveneens onze natuurwandeling Zoutleeuw.

- Afstand: 40 km
- Vertrek en einde: Provinciedomein Het Vinne, 3440 Zoutleeuw.
- Parkeren:
Adres: Parking Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw.
GPS-coördinaten: N 50°50'32" E 5°07'21"
- Aard van de fietswegen: op enkele stroken na (goed berijdbare aardeweg) overal verhard.
- Bewegwijzering via de fietsknooppunten.
- Honger of dorst: Bistro Het Vinne bij de startplaats en tal van fietscafés en bistro's onderweg.

Volgorde van fietsknooppunten

Start > 48 > 23 > 51 > 21 > 1 > 50 > 4 > 3 > 45 > 46 > 42 > 43 > 22 > 356 > 49 > 192 > 48 > richting 191

Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je langs fietsknooppunten. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Ze is te koop bij de plaatselijke diensten voor toerisme en bij Toerisme Vlaams-Brabant. Ze kan ook online besteld worden op www.toerismevlaamsbrabant.be

Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar de 'Routedokter' op de website.

Wegenwerken, omleidingen ...

We raden steeds aan om onze beschrijving én de kaart uit te printen. Soms zijn er wegenwerken of omleidingen waarvan wij niet op de hoogte zijn. Met de kaart kan je dan opnieuw naar het juiste traject navigeren.



Vertrekplaats Natuurreservaat Het Vinne

Het Vinne is een provinciedomein dat je gratis kan bezoeken, evenals het Bezoekerscentrum. Het natuurreservaat is bekend voor zijn vele soorten vogels. Het binnenmeer, het grootste natuurlijke meer trouwens in Vlaanderen, is ontstaan in de middeleeuwen. Toen werd hier turf opgegraven en gebruikt als brandstof. Sedert 2004 is men bezig het gebied volledig om te bouwen en laat men de natuur zich herstellen. Er zijn een speeltuin, een speelbos, een bijendorp, kruidentuin, een zintuigenbeleefpark, vogelkijkhutten en verschillende uitgepijldde korte wandelingen. Eveneens kan je in de bistro de hongerige magen stillen of genieten van een drankje op het terras

Fietsroute ZOUTLEEUW

Routebeschrijving

Start > 48 > 23 > 51

Ga naar de hoofdingang van de parking. Met de parking in de rug steek je de Ossenwegstraat over en ga je naar links tot aan het eerste smalle zijwegje. Daar zie je het eerste bordje staan dat wijst in de richting van knooppunt 48. Je komt zo op een fietspad dat je bijna voor jou alleen hebt, de kans dat je een landbouwvoertuig of ruiter(s) tegenkomt, is klein. Op het eind ben je aan knooppunt 48. Hier naar links, richting 23, bijna in één rechte lijn. Bij dat knooppunt 23 heb je de toren van de Sint-Leonarduskerk zeker al opgemerkt. Fiets nu naar 51 waardoor je de passage door Zoutleeuw kan meemaken. Je hoeft er niet meteen snel terug weg te rijden. Zoutleeuw is een verborgen parel in een uithoek van het Hageland, leunend tegen Limburg. In toeristische lectuur wordt Zoutleeuw wel eens het 'kunstschrift van Vlaams-Brabant' genoemd. Mogen wij er aan toevoegen 'miskend kunstschrift'? Oordeel zelf maar, je bent er nu toch.



Zoutleeuw, een miskend kunstschrift

Dit fraaie stadje aan de Kleine Gete verdient veel meer aandacht. Het bezit enkele wondermooie historische gebouwen en kunstschriften. De gotische Sint-Leonarduskerk werd grotendeels gebouwd tussen de 13de en 16de eeuw, bevat onder meer een zes meter hoge koperen Paaskandelaar uit 1483 en de Sacramentstoren, een tabernakel van 18 m hoogte versierd met 200 beeldjes. Een geluk dat de godsdienstoorlogen tijdens de 16de eeuw wonderwel Zoutleeuw spaarden. Anders zou vandaag niet zo'n prachtige collectie aan kunst bewaard zijn gebleven. De bezoekmogelijkheden zijn echter nog beperkt wegens dringende restauratiewerken.

Recht tegenover de kerk staat het mooie stadhuis, laatgotisch met renaissance kenmerken (16de eeuw). Ernaast vind je de Halle, vroeger dé plek waar goederen werden verhandeld, nu een eetcafé restaurant 'De Lakenhalle' waar je aan democratische prijzen lekkere maaltijden krijgt geserveerd. Een ander mooi historisch huis is de Spiegel. Je herkent de Brabantse renaissancestijl.

Wil je eens een grondige verkenning van Zoutleeuw maar nu niet? Onze **stadswandeling Zoutleeuw** laat je extra lang genieten van dit mooie stadje.

Je fietst langs de kerk, belandt op de Grote markt en neem het smalle straatje Vincent Betsstraat met het historische stadhuis aan je rechterhand. Een klein ommetje laat je ook het nieuwe gemeentehuis zien in een park. Op de St-Truidensesteenweg aangekomen is het kort naar rechts en dan meteen links (Stationsstraat) tot aan een rond punt waar het knooppunt 51 ligt.



> 51 > 21 > 1 > 50

Net voorbij een OCMW-gebouw fietsen we rechts een smal wegje in (Spoorwegstraat) en volgen vanaf hier de richting van het knooppunt 21. Bijna 3 kilometer lang is het vrijuit genieten op een tot fietspad omgebouwd treinspoor. Je fietst over de Kleine Gete, bereikt knooppunt 21 en dan komen we over de Grote Gete. Deze rivier vloeit ook over een groot stuk in Wallonië, al hebben ze het daar wel over de Grande Gette. Op de rijweg aangekomen vind je knooppunt 1. Nu kort naar knooppunt 50 waar we rechts indraaien.

> 50 > 4 > 3 > 45

Het eerste dorpje dat je binnenrijdt is Drieslinter. Op het stemmige Stationsplein is er keuze uit twee even charmante fietscafés. Via de licht oplopende Veldstraat gaat het rechts naar de Heirbaan. Je belandt nu in een decor van fruitboomgaarden en akkerbouw.

Fietsroute ZOUTLEEUW

Krijg je een toren met een paar zendmasten in het vizier, schakel dan naar een kleinere versnelling, want je zal enkele klimmende meters moeten overbruggen op het grondgebied van Ransberg. De Kapelstraat en Oudestraat leiden je naar de top waar je links afslaat. Na een klein stukje onverhard dwars je de Dorpsstraat en fiets je de Welvaartstraat in.

De kilometers die nu volgen zal je ongetwijfeld met plezier rijden. Geef je ogen, oren en reukorgaan de kost en geniet. Dalend, dan weer wat stijgend met één constante: een mooi landschapsportret in het brede blikveld. Hagelands fietsgenot ten beste.

Als je deze route rijdt in de periode dat het fruit lekker hangt te rijpen, dan krijg je een welvaart aan appels en peren te zien.

In de Strostraat rijd je over de rivier de Velpe, een zijrivier van de Demer. Wat verder kom je aan knooppunt 45. We volgen nu de wegen naar knooppunt 46.



> 45 > 46 > 42 > 43

De Hanenstraat brengt je in het gehucht met de prachtige naam Vroente. Via de Voorbosweg en de Groenstraat kom je uit op de Krawatenstraat waar je rechts afslaat om na een oversteek over alweer de Velpe in Kortenaeken uit te komen waar knooppunt 46 ligt. Kortenaeken vormt samen met Bierbeek, Boutersem, Glabbeek en Lubbeek de vijf Velpegemeenten. Via 42 en 43 bereiken we het meest noordelijke punt van de route.

> 43 > 22 > 356

Vanaf hier hebben de huizen opnieuw plaatsgemaakt voor fruitbomen. Mogelijks ontstaat wat twijfel bij een bocht t.h.v. de Nieuwdorpstraat. Je zou hier ook rechtdoor kunnen rijden (ook Nieuwdorpstraat) maar doe dit dus niet en hou rechts aan. Het bordje staat wat ongelukkig pas ná de bocht. In dalende lijn fietsen we door de Kolkstraat tot we plots scherp naar links moeten afslaan. We fietsen Geetbets binnen.

Je zal merken dat er verschillende infobordjes aan de kant van de weg staan. Het is als eerbetoon aan omgekomen piloten neergeschoten door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan knooppunt 356 nemen we pal naar het zuiden de richting naar 49.



> 356 > 49 > 192 > 48 > terug naar het Vinne richting 191

De IJzerwegstraat gaat over in een rustig betonbaantje enkel voor fietsers bestemd. Zo kom je in Budingen waar je in bistro 'Aan de Statie' eventueel een stop kan inlassen. Je bent bij knooppunt 49, volg vanaf hier de richting naar 192 over een voormalige spoorweglijn.

We slaan bij 192 links af naar knooppunt 48 toe. Na een kort stukje asfalt komen we al snel op een boswegje, goed berijdbaar, over een brugje (De Grote Gete) en belanden we in de deelgemeente Helen-Bos. We komen langs de O-L-Vrouwkerk van Zeven Smarten, eigenlijk een kapel. Ze dateert uit 1559. Hier leefde in de 16de eeuw een kloostergemeenschap van de Zeven Smarten ten Bossche.

Aan knooppunt 48 zal je je wel herkennen. Hier nam je immers de richting naar Zoutleeuw in het begin van de route. Maar we moeten nu natuurlijk opnieuw de wagen opzoeken. Neem daarom de richting naar knooppunt 191. Over het betonnen fietspad bereik je de Ossenwegstraat waar de parking van Het Vinne ligt.



